

KIDS ACTIEF

Ik ben nu 4x naar het pleinspelen geweest. Ik vind het heel leuk, want we zijn 2x in de sporthal, 1x naar het tennisveld en 1x naar het voetbalveld geweest. Het is heel gezellig met iedereen en je verveelt je nooit. Het is op dinsdag om half vier, dan gaan we eerst altijd even naar de overblijfruimte om iets te drinken en een stuk fruit te eten. Dan gaan we naar de plek waar we die keer gaan spelen en legt meester Piet uit wat we gaan doen. Meestal gaan we eerst een paar oefeningetjes doen en daarna gaan we tegen elkaar spelen. Het pleinspelen kost 80 eurocent per keer. Ik hoop dat er meer kinderen mee gaan doen, want het is gewoon heel gezellig en bewegen is gezond dus.



Anouk André de la Porte

In het najaar van 2012 hebben diverse kinderen meegedaan met de pleinspelen. Door het grote succes kwam Kids Actief met een vervolgprogramma in de lente.

Dit betrof 5 activiteiten waaronder voetbal, volleybal, tennissen en leuke spelletjes in de sporthal. Groep 3 en 4 samen en groep 5, 6 en 7.

Om half vier moesten de kinderen verzamelen. Onder begeleiding van meester Piet kregen ze wat te drinken en fruit. Daarna gingen ze aan de slag. Ze maakten kennis met verschillende sporten en waren met z'n allen lekker bezig. De kinderen konden hun energie kwijt. Ze vonden het erg leuk !

Om 17.00 uur eindigde het programma. Gezamenlijk ruimden ze de spullen op en gingen huiswaarts. Ik weet zeker dat alle kinderen denken : hopelijk gaan ze na de vakantie door met pleinspelen. Het was dan ook een groot succes !

Een ouder.